

Een Bijbelstudie van Br. Joh. Braaksma sr. over :

De geheimenissen in verband met de opname der gemeente.

Lezen: 1 Kor 15. vers 50 - 58 en 1 Thess 4 vers 13 - 18.

Als wij dit geweldige gebeuren, dat vlak voor de deur staat, willen overdenken, wil ik u er allereerst op wijzen, dat dit een geheimenis is, wat Paulus zegt in 1 Kor 15 vers 51. "zie, ik deel u een geheimenis mede." En dit geweldige gebeuren, dat spoedig plaats zal vinden, is tevens het laatste geheimenis voor de gemeente hier op aarde. Wij weten, dat de gemeente zelf eigenlijk een geheimenis Gods is, want zij bestaat uit die gelovige, waarin het grote geheimenis aanwezig is: Christus in ons door de Heilige Geest, terwijl ook de roeping van die gemeente een geheimenis Gods is, een verborgenheid. En als de Heer straks komt om Zijn gemeente tot zich te vergaderen in de lucht, is dit het laatste geheimenis, want met dat geheimenis, zullen alle geheimenissen, die met de gemeente in verband staan, tot openbaring gaan komen. Het wordt de grote **openbaring!** En wij zullen dan ook zien, dat dit geheimenis, acht geheimenissen in zich omvat, die allen ontsloten worden als dit grote gebeuren plaats vindt. Daarom is dat niet alleen het laatste maar ook het grootste geheimenis. En het is daarom ook zo'n groot geheimenis, omdat heel de schepping wacht en uitziet naar de openbaring van de Zonen Gods. En daarom is het ook te verklaren, dat de gelovige steeds meer worden aangevochten door het rijk der duisternis, door de demonen. Naar mate dit tijdstip nadert van Jezus komst in de lucht om de Zijnen tot zich te vergaderen, naar die mate zullen wij hier meer aangevochten worden door de machten der hel. En wij, die waarlijk met de Heer leven, ervaren een toenemende mate van aanvechtingen door het rijk der duisternis. Maar het moet ons niet ontmoedigen, want voor hen, die biddend en wakende zijn, kondigt het aan de naderde voetstap van de Heer, omdat het samenhangt met de voleinding van de gemeente hier op aarde en het herstel van het aardse volk Israël. Dan kunnen wij alleen maar dankbaar zijn, als wij dit zien in dat licht. Nu wil ik u erop wijzen, dat dit geheimenis, waar wij het nu over hebben, direct verband houdt met het waarachtig geloof. Als de Heer straks zal komen op de wolken des hemels en allen, die in Christus ontslapen zijn, verrijzen zullen tussen de doden uit in een verheerlijkt opstandingslichaam, en alle dan nog leven den, die de Here Jezus toebehoren, in een punt des tijds veranderd zullen worden, en tezamen met de Here tegemoet worden gevoerd in de lucht, zal dat een groot wonder Gods zijn. Dit grote wonder, dat dan zal plaats vinden, is een gevolg van het geloof der gelovigen. Het is het logische gevolg van wat nu reeds in het verborgene bewerkt is in de kinderen Gods en het is eenvoudig de ontvouwing van dat ge loof, dat dan overgaat in aanschouwen. En dan weten wij meteen, wie daarbij zullen behoren, en wie daarvoor gereed zijn. Dat dit geweldige gebeuren het gevolg is van het ware geloof in Jezus Christus, blijkt uit de genoemde Schriftgedeelten. In het hele hoofdstuk van 1 korinthe 15 gaat het dan ook over kruisdood en opstanding van Jezus Christus, en eindigt met de opname des gelovigen, wat dus eenvoudig het gevolg zal zijn, van het geloof in de Here Jezus. Zo vinden wij het ook in 1 Thess 4; vanaf vers 14, welk vers begint met. "want **indien wij geloven**". En wat daarna geschreven staat is dus het gevolg van ons geloof. En wat moeten wij dan geloven.

Dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederkregen met Hem. Het gaat er dus om, dat wij dit ware geloof bezitten. Ik wil nu die acht geheimenissen met u daar nemen uit het Woord. Bij **het eerste geheimenis** zien wij, dat er bij het begin van dit gebeuren sprake is, dat de Here Zelf met een geroep een Godsbevel met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods zal nederdalen. willen wij straks het geklank van deze bazuin horen en verstaan, en daarop a.h.w. kunnen reageren, dan dienen wij hier alreeds geleerd te hebben om te luisteren naar de roepstem van God. want wie hier in dit leven niet geleerd heeft door het geloof te luisteren naar de roepstem van God en Zijn bazuin geklank, die hoort straks ook de roepstem Gods niet. Er staat in de berijmde Psalm 89 vers 7: "Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort". Ja, dat volk is zalig, dat hier geleerd heeft naar de klanken van Gods bazuin te luisteren, en naar de roepstem Gods in hun leven. Zo is de roepstem van God tot ons gekomen door de bazuin van het evangelie der genade en daar hebben wij eerst aan moeten gehoorzamen. Degene, die nog nooit gehoorzaamd heeft aan die roepstem Gods om zich te bekeren en om te geloven in Zijn zoon Jezus Christus, en om hart en leven aan Jezus te geven en om zich te laten dopen in Hem, wat betekent: de oude mens, het oude leven af te leggen, die kan nooit gereed zijn, als die laatste bazuin gaat. want dit zal de laatste bazuin zijn van een serie bazuinen; en wij moeten beginnen met de eerste te gehoorzamen, de eerste roepstem van God om ons te bekeren. Zo betuigde Petrus het op de pinksterdag in Handelingen 2 vers 38 - 39: "En Petrus antwoorden hun: Bekeert u en een iegelijk van u late zich dopen in den naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zo velen als de Heer, onze God, er toe roepen zal. " En als wij deze roepstem nog nooit hebben gehoorzaamd, horen wij ook straks die roepstem niet van uit de hemel: "Klim hierheen op". Ik herhaal: het is een gevolg van ons geloof hierop aarde en dan zal het geloof in aanschouwen overgaan. Daarom zegt de profeet al in Jesaja 35 vers 2 - 5: "Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. Neigt uw oor en komt tot Mij: hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen aan David. Zie, Ik heb hem tot een getuige voor de natiën gesteld, tot een vorst en gebieder der natiën. Zie, een volk dat gij niet kent, zult gij roepen en een volk, dat u niet kent, zal tot u snellen terwille van den Here, Uw God, "en van de Heilige Israël, omdat Hij u verheerlijkt heeft. Dat is Jezus"Christus. En kijk eens, wat Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 20: "Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: Laat u met God verzoenen." ziet u, het is de roepstem van God, die door de dienstknechten tot u komt en wie daar niet aan gehoorzaamt, hoort de laatste roepstem niet. Door het nu luisteren naar de stem des Heren, worden wij klaar gemaakt; en het logisch gevolg hiervan is, dat wij ook de laatste roepstem zullen horen. Als wij ons hier gewend hebben om te luisteren naar Gods Woord, dan weten wij, dat dit wezenlijk verband houdt met de opstanding straks uit de doden, en dat toont de Here Jezus ook aan in Lucas 16: Daar vinden wij de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazerus. Die rijke man vraagt dan vanuit de hel, of Lazerus naar zijn huis gezonden mag worden om zijn broeders te waarschuwen, opdat zij niet in diezelfde plaats van pijniging zouden komen. Maar het antwoord, dat hij krijgt, vinden wij in vers 29: "Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten; naar hen moeten zij luisteren (Wij moeten luisteren naar het Woord van God). Doch hij zeide: Neen, vader Abraham,

maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen." Indien dus wij nu niet het Woord van God geloven, dan kunnen wij ook nooit bij dat laatste geheimenis zijn. Een ernstig Woord vinden wij ook al staan in 1 Samuel 15 vers 22 - 23: waar de profeet Samuel tot Saul zegt: "Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? ziet, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. Voorwaar, weerspanningheid is zonde der toverij en ongezeggenheid is afgoderij." Laten wij toch gehoorzamen. Ook Petrus spreekt hierover in 1 Petrus 1 vers 2: "De uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in heiliging door den Geest tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. " Wij moeten dus gehoorzamen aan het Woord van God en doen, wat God zegt. Als wij dat nu doen, dan is het al in ons bewerkt, en dan zal de opname vanzelf de openbaring ervan zijn. Ook 1 Petrus 1 vers 14: zegt, dat er verband is tussen gehoorzaamheid en de opstanding en verheerlijking bij Jezus komst voor de Zijnen: "Omgord dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus en voegt u als gehoorzame kinderen, niet naar den begeerten uit den tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, Heilig is, wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel." En ook in vers 22. lezen wij: "Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigt hebt." Het is door de gehoorzaamheid aan het Woord van God, dat de waarheid is, dat onze zielen gereinigt en toebereid worden. Kan het van ons allen gezegd worden, zoals Paulus het zegt in Romeinen 6 vers 17 en 18: "Maar Gode zij dank; gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan dien vorm van onderricht, die u overgeleverd is; en vrij gemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid." Als dat zo is, dan zal aan ons bewaarheid worden, wat Jezus zegt in Johannes 8 vers 51 : "Voorwaar , voorwaar, Ik zeg u, indien iemand Mijn Woord bewaard heeft, Hij zal den dood in eeuwigheid niet aanschouwen." Wij begrijpen dus, dat als wij ontslapen zijn, en die laatste bazuin gaat, dat het niet anders kan, dan dat wij opstaan uit de doden, want dan wordt het Woord waar, dat het geheimenis, dat nu in ons gewrocht moet worden, openbaar komt. En dat is dan het laatste geheimenis. Nu komen wij tot **het tweede geheimenis** . Wij vinden dit in 1 Korinthe 15 vers 50: "Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven, en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet." Hoe is het dan mogelijk, dat, als straks die laatste bazuin voor de gemeente gaat "wat het laatste roepen van God is vanuit de hemel" dat dan degenen, die in Christus ontslapen zijn, tussen de doden uit, opstaan? En dat de dan nog levende kinderen Gods niet zullen sterven? Want zij zullen de dood geenszins zien. Hoe kan dat nu? Wij weten toch, dat het loon van de zonde de dood is? En het is de mens gezet om te sterven en daarna het oordeel. Dat is juist! Ieder mens moet sterven, en ontvangt het oordeel daarna. Maar nu is dit het wonder. als wij nu reeds geloven, dat Jezus Christus in onze plaats voor onze zonden op dat vloekhout gestorven is en dat Hij dus voor ons dat vreselijke oordeel van God heeft ondergaan, dan zijn wij vanuit de dood over gezet in het leven. En omdat wij dat blijven geloven en blijven vasthouden, zal het resultaat zijn, dat, als straks die laatste bazuin gaat, het werkelijkheid wordt, wat wij nu geloven, en dan gaat het over in aanschouwen. Geloven wij dit? 1 Thess 4: zegt het nadrukkelijk in vers 14: dat dit een voorwaarde is voor de opname:" want indien wil geloven, dat Jezus gestorven is". Dan wordt het Woord bewaarheid, want Gods Woord is de

waarheid, wat Jezus zegt in Johannes 5 vers 24 ; "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven." wat nu nog een verborgenheid is, komt bij het laatste geheimenis openbaar, n.l. dat de mensen, die in Christus geloven, niet meer zullen sterven, want zij zijn reeds gestorven, toen Jezus Christus voor hen stierf. Ook zijn zij reeds geoordeeld, toen Jezus Christus het oordeel van God voor hen onderging. Hoe belangrijk is dat. Maar dan zal daar ook de gevolg trekking uit moeten komen, want het Schriftwoord zegt in Gelaten 2 vers 20: "Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij ." Hoe is dat mogelijk? Hoe kan Jezus in ons gaan leven? En hoe krijg ik deel aan Jezus? De Heer zelf verklaart het zo wonder mooi in Johannes 6: 48: "Ik ben het brood des levens". Hij maakt Zichzelf voor ons tot brood en tot drank, opdat wij Hem kunnen eten en drinken. Is dat niet wonderbaar? In vers 49 staat: "Uw vaders hebben in de woestijn het manna gegeten en ze zijn gestorven." En in vers 50 en 51 zegt Jezus : "Dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie er van eet, niet sterven. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven: en het brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees voor het leven der wereld." Leest aandachtig en biddend de verdere verzen tot en met 58. Hoe belangrijk is dit toch. Paulus getuigt in 2 Tim 2 vers 11: " Het Woord is betrouwbaar, immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven." Zijn wij met Hem gestorven? Geloven wij dat Jezus voor ons gestorven is? Dan zijn wij dus ook gestorven, want Hij stierf voor ons, zodat Hij nu in ons leeft. Als wij dat geloven, dan kan het niet anders, dan dat, als de laatste bazuin gaat, het laatste geheimenis onthuld wordt. Dit geheimenis, dat wij nu alleen door geloof bezitten in hope, zal straks heerlijk aanschouwen worden. **Het derde geheimenis**, dat Jezus ons levend gemaakt en opgewekt heeft, vinden wij duidelijk in Efeze 2 vers 4 - 6: "God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus door genade zijt gij behouden, en heeft ons mede opgewekt." Geloven wij dat, want dit is immers de voorwaarde, waar 1 Thess 4 vers 14: van spreekt. "want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgewekt is, zal God ook ons doe opstaan. " Omdat wij dit geloven en Christus in ons is, hebben wij niet alleen deel aan zijn kruisdood, maar ook deel aan zijn opstanding uit de doden. Dat kan niet anders. En dat wordt ons ontsluit bij dit laatste geheimenis. Daarom, wie dit nu niet gelooft en daar niet in leeft, heeft straks daar ook geen deel aan. En dat betekent, dat wij nu al een gekruisigd leven hebben, maar ook een opstandingsleven, zoals Paulus het zegt: "Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij." Zo zegt hij het ook in 2 Kor 5 vers 15: "Daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is. Dus zijn wij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat wij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt." Leven wij nog voor onszelf? Dan zullen wij daardoor schade lijden, als Jezus komt. Alles wat u voor uzelf geleefd hebt, dat wordt te niet gedaan en alleen dat, wat u voor de Here hebt geleefd, dat blijft zijn eeuwige waarde houden en dat zal straks uw toekomstige leven zijn. Laten wij er toch naar streven, dat de Heer ons leven wordt in alles. Dan zullen wij straks ook geen schade lijden, maar dan zullen wij een rijke ingang hebben, in zijn eeuwige heerlijkheid. Een wondere heerlijke geheimenis en hoe waar is het, want wat brengt dit geheimenis ons. Petrus zegt van de opstanding, dat dit immers onze wedergeboorte is in 1 Petrus 1 vers 3: "Geloofd zij God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus

Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop." Nu zijn wij door dat geloof wedergeboren tot een levende hoop; straks bij de laatste bazuin zal het tot een levend aanschouwen worden. Dan zullen wij zien, dat wij waarlijk kinderen Gods zijn en gelijk zijn aan Jezus. Laten wij toch geloven, wat de Schrift hierover zegt . Wij gaan nu naar **het vierde geheimenis** toe in 1 Kor 15 vers 51 en 52: waar wij lezen: "zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik." Dit wordt weleens verkeerd uitgelegd, zoals satan alles verdraait en verkeerd uitlegt: "Het is niet zo erg, als men als kind van God nog naar het vlees leeft, want als Jezus komt, wordt men toch veranderd." Dat is de grote leugen, want God doet nooit een onlogisch, onnatuurlijk wonder. Als wij hier nog niet geleerd hebben door het geloof, veranderd te worden, dan zullen wij ook die verandering bij Jezus komst niet ondergaan. Die verandering moet nu al van binnen uit plaats hebben, en moet aan onze uitwendige handel en wandel zichtbaar zijn, omdat wij dan opgroeien naar de heerlijkheid van Jezus. Paulus zegt in 1 Korinthe 3 vers 3 en 4: "want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen? want wanneer de een zegt: ik ben van Paulus, en de ander, ik ben van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen?" Laten wij er toch voor zorgen, dat wij nu in dit leven door de Here Jezus veranderd worden door het geloof in Hem. Bij onze bekering moet die verandering beginnen, en die moet dag aan dag doorgaan en wordt voltooid bij de laatste bazuin. In 2 Korinthe 3 vers 18: horen wij Paulus zeggen: "En wij allen (gelovigen), die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld (ziet u, dat wij nu al veranderd moeten worden naar het beeld van Jezus) van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door den Here, die Geest is." En het laatste, wat de Here gaat doen bij die laatste bazuin, is ook de lichamelijke uitwendige verandering. Dan gaat er met ons hetzelfde gebeuren, wat er met de Here Jezus gebeurde op de berg der verheerlijking, toen Zijn gedaante veranderde voor hun ogen en lichter werd dan de zon. Een verandering, waarvan ook geschreven staat in Phil 3 vers 20 en 21: "want wij zijn burgers van een rijk der hemelen, waaruit wij den Here Jezus Christus als Verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zat, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijk wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen zich kan onderwerpen." Dan wordt ook dit geheimenis der verandering ontsluit, doordat dat openbaar komt, wie werkelijk veranderde mensen waren, als Jezus komt om de Zijnen te halen. Over **het vijfde geheimenis** lezen we in 1 Thess 4 vers 17 : het volgende : "Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, den Here tegemoet in de lucht." Dit is weer een verborgenheid, want alle gelovigen in Christus, die bij Zijn komst in leven zijn, worden dan losgemaakt van deze aarde en deze wereld, en zullen omhoogstijgen den Here tegemoet in de lucht. Wij zullen ten hemel opvaren, zoals Jezus opsteeg van de Olijfberg, zonder ruimtepak en raket. Dat zal het grootste wonder zijn En wij zullen opstijgen, vanwaar wij opdat ogenblik zijn. Dat zal geen onnatuurlijk, onlogisch wonder zijn. Waarom kan dat wonder dan plaats grijpen? Dat kan, omdat Gods kinderen van te voren zich al losgemaakt hebben van deze wereld. Maar wie nog gebonden is aan deze aarde en de wereld, wordt vastgehouden. Denk aan de vrouw van Lot! zij ging reeds uit Sodom, maar haar hart was nog gebonden aan Sodom en aan alles, wat met Sodom te maken had. Daarom keek zij nog om en kwam om. In Phil 3 vers 18 - 19: zegt Paulus met leedwezen: "Want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het u ook wenende als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun god is de buik, hun eer

stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten" Wij moeten zo zijn, dat ons lichaam niet meer vastgehouden kan worden door de aantrekkingskracht van de aarde, maar omhoog kan gaan naar de hemelen, omdat ons innerlijk al losgemaakt is van de aarde. Laten wij niet aardsgezind zijn! Velen zijn het vandaag in deze eindtijd. want hoevelen, die zich gelovige christenen noemen, kleden zich vandaag naar de mode van deze wereld. Zij moesten zich voor die mode eerder schamen dan er aan mee te doen tot oneer van Jezus naam. Ook hierin kan men vastzitten, want zij zijn inwendig niet losgemaakt en zullen achter blijven, als de Here komt. weest toch niet als een Ezau, die zijn kostelijk eerstgeboorterecht van het kindschap Gods en als erfgenaam van God en mede erfgenamen van Christus, de heerlijkheid van de hemel opgeeft voor een bordje linzesoep, voor de drek van deze wereld. Johannes zegt het zo in 1 Johannes 2 vers 15 -17: "Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. want al wat de wereld is. de begeerte des vleses, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit den Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar die de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid." Neemt dit toch ter harte. Laten wij Abraham, de geloofsvader tot voorbeeld nemen, zoals Hebrëeën 11 vers 13 -16: het zo heerlijk zegt: " In dat geloof zijn dezen allen gestorven zonder de beloften verkregen te hebben, slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde (zijn wij dat?). want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat zij een vaderland zoeken (zoeken wij werkelijk het vaderland daarboven). En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren; maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid." Wij komen nu tot **het zesde geheimenis** . Wij zijn immers nu al burgers van een rijk in de hemelen, zoals Hebrëeën 3 vers 1: dat zegt: "Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping. " Wij hebben dus een hemelse roeping en God heeft ons alreeds gezet in de hemelse gewesten, wat Efeze 2 vers 6: ons leert: "En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten." En God heeft ook gezegd in Efze 1 vers 3: Dat Hij ons gezegend heeft met alle hemelse zegeningen in Jezus Christus. Waar trekt ons hart dan nog naartoe, als Jezus ons een plaats bereidt in het Vaderhuis en ons daar de hemelse erfenis wacht. Moet het dan niet zo zijn, zoals Col 3 vers 1 - 3: ons zegt: "Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God". Zoeken wij en bedenken wij werkelijk de dingen, die boven zijn? Dan zal ook het vierde vers werkelijkheid worden: "Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult gij ook met Hem verschijnen in heerlijkheid." Het is het logische gevolg van het ware geloof. Het officiële christendom kan deze opname niet verkondigen, omdat zij het ware geloof niet hebben en daarom het Woord Gods niet geestelijk kunnen verstaan. **Het zevende geheimenis**, dat ontsloten wordt bij deze opname, is, dat de scheiding voor altijd wordt weggedaan. want de ware gelovige over de gehele aarde zijn nu nog van elkaar gescheiden, en ook zijn zij gescheiden van de ontslapen heiligen, die ons voorgegaan zijn. Maar als de bazuin gaat, zal die scheiding voor goed weg zijn, maar ook de scheiding van ons Hoofd. Als het laatste, **het achtste geheimenis** ontsloten wordt, dan komt het openbaar, dat de gelovige allen tezamen dat ene Lichaam zijn, die eeuwig verbonden zijn met het Hoofd Jezus

Christus, en met elkaar. wat hier nog niet gezien wordt, komt dan plotseling openbaar. Voor de ogen van miljoenen en miljarden hemelbewoners en engelen zal openbaar komen: Jezus Christus en Zijn gemeente als een wonderbaar orgaan, wat niet meer te scheiden is. Zij zullen overal zijn, waar Hij is. En het zal dan openbaar komen voor het oog van heel de schepping, waar de schepping met reikhalzend verlangen op wacht. Welk een geheimenis. Met ons verstand kunnen wij het niet vatten. En toch zal dat straks ontsloten worden, en zal het blijken, waar te zijn, dat er maar een gemeente is en dat is Zijn Lichaam, dat gevormd wordt door alle ware gelovigen, die leden er van zijn. Ja, leden zijn van dat ene Lichaam, leden van elkander en verbonden met het ene Hoofd, maar dus ook verbonden met elkaar, want er is in wezen geen scheiding meer. En dit is wel het grootste wonder, dat straks gebeuren zal, maar toch geen onlogisch, geen onnatuurlijk wonder zal het zijn. want nu kunnen wij alreeds al Gods kinderen liefhebben en zullen wij geen scheiding maken, maar de eenheid bewaren door de band des vredes en de band der liefde. En als wij innerlijk zo al ingesteld zijn, dan kunnen wij al onze broeders en zuster aanvaarden, die in Christus zijn. En dan komt openbaar, wat wij hier al hebben geloofd en in ons leven hebben getoond. Zo zullen wij altijd met de Here zijn. weten wij wel, wat dat betekent? Het betekent, dat wij altijd met de Heer verkeren. Maar wij moeten hier al daarvoor klaar gemaakt worden: Wij moeten hier ons oefenen om iedere dag met de Here te leven en te verkeren. Als dat hier niet gebeurt, kan dat straks niet plaats vinden! Ook zullen wij hier de Heer moeten volgen, waar Hij ook heen gaat! Wij moeten hier dagelijks ons geloof oefenen om te leren de Heer na te volgen. Wij moeten ook de Heer steeds gehoorzamen en doen, wat Hij zegt. Want als wij dat wonderbare Lichaam van Hem vormen, moeten wij Hem dus ook altijd gehoorzaam zijn; maar ook daarin moeten wij ons hier al oefenen. Wij zullen de Heer altijd zien en Hem welgevallig zijn, want er is geen scheiding. Maar ook daarin moeten wij ons hier al oefenen, opdat wij iedere dag, ziende op onze overste Leidsman, er voor zorgen, dat wij alleen doen, dat wat Hem welgevallig is. Dan pas ontvangen wij straks de vrucht daarvan, die hier in ons moet rijpen en groeien. En het laatste is: Wij zullen Hem wonderbaar liefhebben, en Hij zal zijn liefde nog wonderbaar groot maken en zo zullen wij altijd voor Hem leven. Hebben wij werkelijk de Here lief met heel ons hart, met heel ons verstand, ziel en geest en met alle kracht, die in ons is? En willen wij niet alleen met Hem leven, opdat de Heer verheerlijkt worden? Wie zo dit ter harte neemt, zal niet beschaamd staan, als de laatste bazuin zal klinken, en de laatste roepstem gaat komen voor al de gelovigen. Dan zijn wij klaar gemaakt voor dit grote geheimenis. Ja, kom haastelijk Here Jezus. En bereid zo met haast de Uwen.

Amen.