

**X255-A****DE HEILIGE GEEST /DE DUIF**

Toespraak op zondag 10 juni 1990

We leven - en dat is ons allemaal wel bekend - in een zeer hectische tijd' maar ook in een zeer gecompliceerde tijd. Dat betekent dat we ons vaak heel moeilijk kunnen oriënteren. Dat heeft bij mij aanleiding gegeven om eens nadrukkelijk over twee onderwerpen te spreken. Gezien het feit dat ik vandaag in uw midden mag zijn en op 1 juli a.s.- zo God het geeft - weer, is dat mogelijk. Ik zou vandaag met u willen nadenken over de Heilige Geest: Wie is Hij, welke karaktereigenschappen heeft Hij? Dan zou ik op 1 juli a.s. samen met u willen spreken over 'Hoe ervaar je nu de leiding van de Heilige Geest?'. Wanneer je zoal door het land trekt, dan ontdek je heel vaak dat er nogal wat verwarring is op het terrein van de Heilige Geest, maar ook wordt veelal de vraag gesteld: "Hoe weet je nu op welke wijze de Heilige Geest je leidt? Hoe leidt de Here God ons?" Vandaar dat ik deze twee aspecten graag eens in uw midden zou willen behandelen. In de eerste plaats zou ik met u willen lezen Joh. 16 . 12-15.

"Noch veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen, doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort zal Hij spreken en de toekomst, zal Hij u verkondigen. **Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het U verkondigen. Al wat de Vader heeft is het Mijne, daarom zei Ik: Hij neemt het uit het Mijne, en zal het U verkondigen.**"

Vervolgens lezen we Matthëus 3: 13 -17. Daar wil ik in de toespraak vanuit gaan. **"Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes Om Zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zei: "Ik heb nodig door U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?" Jezus echter antwoordde en zijde tot hem "Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen". Toen liet hij Hem geworden. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij, op uit het water en zie, de hemelen openden zich en Hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen en zie een stem uit de hemel zei: . "Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wien Ik Mijn welbehagen heb".**

"En Hij zag de Geest Gods neerdalen als een duif". Het. werk van Gods Geest is van erg groot en wezenlijk belang.. Jezus noemt Hem ook de Parakleet, de Trooster. Het oorspronkelijke woord is ruimer van begrip. Dat zegt onder andere dat het iemand is die erbij geroepen wordt om ons te helpen. Dat is wat de Geest ten diepste doet. De Bijbel leert ook (in verschillende vertalingen) dat Hij genoemd wordt: Trooster, Helper en Raadsman, ook Advocaat en Voorspraak. De Geest geeft naast de troost die Hij geeft, ook duidelijk leiding. Hij onderwijst zodat het een bron van inspiratie wordt in ons leven. Dat is de bedoeling. Maar het initiatief van de komst van de Heilige Geest gaat volkomen van God uit, van de Vader en van de Zoon. Jezus zegt Zelf : "Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal", en in hetzelfde Johannes-evangelie staat ook: "wanneer de Trooster komt die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid Die van de Vader uitgaat, zal Deze van Mij getuigen". Dat is Gods volgorde. God zendt, Jezus Christus stuurt. De Geest is eenmaal uitgestort en de bedoeling is nu dat Hij de

gelovigen leidt en dat ook de gemeente steeds dieper geworteld wordt in de waarheid, Jezus Christus. Er zijn een paar redenen, waarom het goed is eens na te denken over de werking van de Heilige Geest. Ten eerste : we gaan met rasse schreden de toekomst of de wederkomst van onze Here Jezus tegemoet. Ik zag gisteren het programma van Rondom Tien over genetische manipulatie. Wat mij opviel is, dat men volslagen voorbij gaat aan de zondeval, terwijl daar toch het antwoord ligt op zoveel problemen, waarin de gebrokenheid van de schepping tot uiting komt. Dat men moeite doet en mogelijkheden zoekt om dingen te herstellen of op te vangen dat is tot daar aan toe, maar ik denk toch dat dit laat zien dat we grensoverschrijdend bezig zijn, en dat wil God niet. Maar ook dat past denk ik in de tijd van de naderende wederkomst. Alle begrenzingsen verdwijnen en daardoor ook alle oriëntatie. Je hebt geen vast punt meer. Alles wordt even twijfelachtig. Ik denk ook omdat de wederkomst aanstaande is, dat het uur der waarheid wel eens snel zou kunnen slaan. Ik geloof niet dat we door de grote verdrukking gaan, maar wel mogelijk door een grote druk, een algemene christen-vervolging. De New Age beweging heeft nl. één doel, en dat is, dat de fundamentalisten omgebracht moeten worden. De baan moet vrijkomen voor een nieuwe. En wat doet God nu? In een groot aantal landen in onze wereld, is min of meer een opwekking gaande. Of je nu het woord opwekking daarvoor kunt gebruiken laat ik even in het midden, maar er gebeurt wel iets, want God is bezig Zijn gemeente klaar te maken. Hij wil ons voorbereiden en toerusten. We hoeven ook geen angst te hebben voor het feit dat we eventueel door moeilijkheden heen moeten, absoluut niet. De Heer is daarin en zal door Zijn Geest ons absoluut leiden en erdoor helpen. Het tweede punt is : waar Gods Geest werkt, daar zorgt de boze voor karikaturen. Daarom moeten we heel zorgvuldig op letten en onderscheiden wat echt is en wat niet echt is, wat uit de Geest is en wat niet.

Het is misschien wel tot leedwezen van een heleboel theologen, maar voor zover mij bekend is, is er geen leer van de Heilige Geest in de Bijbel te vinden. Dat is ook niet toevallig, want de Heilige Geest behoort tot een geheel andere wereld. Hij kan niet in menselijke maatstaven en begrippen worden vastgelegd, in een systeem. Maar toch geeft God ons illustraties, begrippen, waardoor we kunnen weten wat het karakter van de Heilige Geest is, hoe Die is en hoe Die werken wil. En als wij vragen of de Geest ons wil leiden en vervullen, dan moeten we weten wat die Geest is en wat Hij wil. Het beeld van de duif zoals die hier genoemd wordt, geeft ons enkele karaktereigenschappen van de Heilige Geest. Het is hier een voorstelling, een illustratie, waar we toch eens over na willen denken. Maar eerst nog dit: wat mij getroffen heeft in dit gedeelte, is dat op het moment dat de Here Jezus gedoopt is en uit het water komt, de Heilige Geest op Hem komt, op Hem neerdaalde. Dat geeft voor mij aan dat ook de Here Jezus niet zonder de Geest werkt. Voor u en mij betekent het dus ook, dat wij het absoluut nodig hebben dat de Geest ons leidt in alle waarheid. We kunnen ongelooflijk veel doen in eigen kracht. Via eigen motivatie en inspanning. Misschien zullen we straks verbaasd zijn als we boven in de hemel aankomen dat bepaalde werken waar we ons zo voor hebben ingezet, er gewoon niet zijn, omdat ze in eigen kracht en inspanning gedaan zijn. Kijk maar eens naar de vele bewegingen die er zijn, actief op allerlei terreinen. Ze doen echter zoveel in eigen kracht en niet in de afhankelijkheid van onze Here Jezus Christus. Nee, we kunnen alleen maar echt dienen door de kracht van de Heilige Geest. En God werkt daarnaast ook beslist niet, en dat moeten we vasthouden, door ons onderbewustzijn. Hij werkt door onze geest. Hij werkt ook niet door ons gevoel. Dat moeten we goed

onderscheiden. Hij schakelt het gevoel niet uit, maar Hij is heel nuchter en reëel. God schakelt ook het verstand niet uit, beslist niet. God is nuchter en werkt door de geest van de mens. De Here Jezus is in alles ons voorbeeld, ook hier waaruit blijkt, dat Hij niet zonder de Heilige Geest, de werking, leiding en hulp daarvan werkt. De hemel opent zich en de duif daalt neer.

Nou moeten we één ding bedenken: door Wie is de Here Jezus verwekt? Door de Heilige Geest. Dat is een levensgroot verschil tussen de Here Jezus en ons. De Geest kwam en daalde op de Here Jezus neer. Hij is verwekt door de Heilige Geest, wij hebben de Heilige Geest niet van nature. Daarom komt de Heilige Geest in ons op het moment dat wij tot wedergeboorte komen. Dat had de Here Jezus niet nodig, Hij kwam op Hem, Hij daalde op Hem. U weet, Hij kon niet verwekt worden door de man, en u weet ook wel waarom: we zijn niet gevallen in Eva, maar in Adam en door Adam wordt de zonde doorgegeven. Als de Here Jezus uit Adam was geboren, zou Hij een zondaar geweest zijn. Daarom moeten we dat onderscheid tussen de Here Jezus en ons heel goed in de gaten houden. Hij, verwekt door de Heilige Geest, wij, die de Geest van nature niet hebben, ontvangen Die. Hij komt in ons. De New Age beweging zegt: je hebt de Geest van God IN je, jouw ik, is de Christus in jezelf. Pure misleiding! Daar hebt u een karikatuur. Ze gebruiken dezelfde woorden, maar ze zetten het om in een licht dat totaal anti- schriftuurlijk is. Daarnaast, als we de Heilige Geest ontvangen, is Die een geschenk van God» een gave van God en dat is een geweldig feit. Door de wedergeboorte wordt je lichaam een tempel van de Heilige Geest. Daar moeten we ook niet te gering van denken. Dat Gods Geest in u, in jou, in mij woning maakt. Dat is geweldig. Hij trekt bij ons in. We worden er ook door verzegeld, een kostbaar iets. U kent dat wel uit Efeze. Maar als die Geest in ons leven komt, wil Hij reinigen, wil Hij zuiveren, wil Hij er uit hebben wat er niet in thuis hoort, en dat is een proces. God maakt ons tot een tempel van de Heilige Geest en daar kunt u alleen maar ten diepste voor danken. Geest en vlees staan altijd tegenover elkaar» dat leert de Schrift ons klaar en duidelijk, vandaar dat proces. Vandaar die eeuwige strijd die er is en toch, die Geest moet overwinnen» telkens weer opnieuw.

Enkele eigenschappen van de duif, overgedragen op de Heilige Geest. En nogmaals, ik zeg u, het is absoluut geen theologische verhandeling, Het is gewoon iets heel praktisch» waar u zo hoop ik iets mee kunt doen.

1 Vanuit het Grieks wordt de duif een **huisduif** genoemd, dat is heel praktisch. Wat wil een huisduif, of wat wil die Geest? Hij wil over onze huizen regeren, over uw gezin, over uw huwelijk. Hij wil over de gemeente regeren. Daar wil Hij zich over uitstrekken, daar wil Hij zich als het ware over heen spreiden en Hij wil het daar geheel voor het zeggen hebben. Als we dan ook echt vragen of de Geest dat doet, dan gaat Hij gestalte geven in ons leven aan dat wat Hij wil. Maar dan is een man een man en een vrouw een vrouw dan is er geen sprake van rolverwisseling. In geen enkel opzicht. Dan behoren kinderen gehoorzaam te zijn, dat is Gods bedoeling. Ouders zullen dan een voorbeeld voor de kinderen moeten zijn in geloof en liefde. Het huwelijk en het gezin worden in deze tijd enorm aangetast. Ze worden beide ook enorm ondergraven, als je ziet hoeveel mensen samenwonen in deze tijd. Maar huwelijk en gezin moeten vooral niet naar de hedendaagse geest zijn, maar naar de geest van de bijbel; dat houdt in: het Woord centraal stellen, want dat doet de Geest. De Geest zet het Woord, dus de Here Jezus altijd centraal. Jezus zegt heel duidelijk

van de Geest: "Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen". Niet uit Zichzelf, maar uit de Here Jezus. Dat is bijbelse principes handhaven. Er gaan in deze tijd veel huwelijken kapot en gezinnen uit elkaar, er is zoveel bitterheid en verdeeldheid. Mijn vraag is vaak aan mensen in een dienst die kinderen hebben, maar ook aan grootouders: bid je nog samen? In een heel persoonlijke relatie met de Here Jezus waarin je echt alleen met Hem verkeert, maar doe je het ook samen? En dan blijkt t mij iedere keer weer dat dat verwatert is. Maar doe je dat echt samen? Samen strijden, elkaar bemoedigen. Dat is een van de dingen die je als eerste mist wanneer je alleen verder moet. Je wordt niet meer gesteund, je pakt elkaar niet meer op, je moet het alleen verwerken. De Heer is daar en Hij geeft grote genade dat kunnen mensen hier met mij getuigen die daar ook doorheen gaan, Hij geeft grote genade, en toch, je mist die hand, die schouder, dat samen optrekken. Mensen, buit dat uit, zolang je elkaar nog hebt, om samen te bidden en samen te strijden. In onze tijd moeten een gezond gezin en een gezond huwelijk een getuigenis zijn. En de Heilige Geest wil dat bewerken, ook als dat heel veel kost. Zijn we daartoe bereid? Het is geen toeval dat in de eerste tijd de gemeenten huisgemeenten waren, er waren geen kerken en geen kapellen. Maar de huisgemeenten waren geweldige getuigenissen in die tijd, want waar leefden ze in? In het Romeinse Rijk en wat was er met dat Romeinse Rijk gaande? Decadentie. In wat voor tijd leven wij? In een decadente tijd' een verschrikkelijke tijd. Juist in deze tijd is het daarom van zo groot belang dat het huwelijk, het gezin hoog genoteerd staat en dat je werkelijk een getuigenis bent, zoals destijds. En dat je je totaal onderscheidt van de wereld, in alle opzichten! "Gij geheel anders", want Jezus komt en Hij komt met haast.

2. De duif, de Heilige Geest, is **creatief**. Wat wil dat zeggen? In het boek Genesis staat dat "de Geest Gods zweefde over de wateren". In het Latijns staat er. "broedde over de wateren". En wat gebeurt er dan? De Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, hebben vanuit die donkerheid een schitterend blauwe planeet geschapen. Dat kunt u zien via de satellieten. God heeft iets geschapen, gecreëerd, wat schitterend is en ongelooflijk mooi is. En wij mensen? Door de zondeval zijn wij één en al donkerheid. Gods Geest broedt over ons en wat gebeurt er dan? "Want de God die gesproken heeft Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods welke is in het aangezicht van Jezus Christus" (2 Cor. 4 : 6) Dat houdt in. de Heilige Geest maakt ons tot een totaal nieuwe schepping, Hij is creatief. Let op: er is ook een stuk natuurlijke, menselijke begaafdheid. Maar natuurlijke begaafdheid betekent niet een geestesgave. Dat is niet hetzelfde. New Age zegt: "ie moet creatief zijn, in elk opzicht, geeft niet wat, geeft niet hoe, maar doe iets. Wees creatief." Maar zij doen het alles vanuit de mens. Daar ligt de fout, want er is een wereld van verschil tussen een natuurlijke en een geestelijke, door God gegeven begaafdheid. De Heilige Geest ontvouwt als het ware in mij, dat wat niet van nature in mij is. "Hij zal het uit het Mijne nemen en het U verkondigen" (het meedelen). Dat is de creativiteit van de Geest. De Geest moet mij bezitten. Vaak wordt dat omgedraaid, maar dat is onjuist. Kan de Geest ons volkomen bezitten en met ons doen wat Hij wil? Naar Gods plan? Wat het ook is? Dat is vaak zo enorm moeilijk. Denkt u eens aan de tabernakel. Daar werden mannen gezocht, VO~ van geest en wijsheid, maar het model had Mozes gezien. Als Mozes de tabernakel had moeten bouwen, was het iets heel anders geworden, maar Mozes kreeg die tabernakel te zien. Echter niet door een natuurlijke creativiteit, nee, het kwam van boven. God liet het zien, er moesten mensen aan te pas komen die het maakten. Dat is wat anders. Mozes zag het model. Geestelijke creativiteit

openbaart zich daarin dat God ons iets laat zien dat niet uit ons onderbewustzijn, uit ons mens zijn komt, of uit ons eigen ik. Een mens die wedergeboren is, wordt door de Heilige Geest creatief, ook in het vinden van allerlei mogelijkheden om Hem te dienen en b.v. om zielen te winnen voor Jezus.

3. Een duif heeft twee vleugels, en elke vleugel heeft **negen slagpennen**. Is dat toevallig? Als God het beeld van de duif gebruikt, dan geloof ik dat dat niet toevallig is. Wat staat er in Galaten 5 : 22? "Want de vrucht van de Geest is liefde, vrede, blijdschap, enzovoort, leest u het maar na. Daar staan 9 vruchten. Wat staat er in 1 Cor. 12? Negen geestesgaven. Twee vleugels, twee maal. Voordat ik daarop inga, eerst nog even dit. In 1 Cor. 12 staat iets heel belangrijks: aan het eind van het gedeelte over al die geestesgaven, staan drie woordjes: "gelijk Hij wil". Niet zoals wij dat zien, zoals wij dat wensen, niet één eruit te lichten, maar, zoals Hij het wil. Het is volkomen aan God wat Hij ons geeft, toevertrouwt, en waarin Hij ons wil gebruiken. Of Hij de een nou wijsheid geeft om te spreken en de ander onderscheid van gaven en een derde profetie, dat is allemaal gelijk Hij wil.

Neem één vleugel weg, en de vogel kan niet meer vliegen. Dat kom je heel vaak tegen: de ene groepering neemt het ene deel - misschien Galaten 5, want dat is makkelijker, misschien minder problematisch. Want wat doe je met de gaven van genezing? En vertolking van tongen en al dergelijke, wat doe je ermee - een andere groep brengt weer het andere deel zeer nadrukkelijk naar voren, maar ik geloof dat het een eenheid is. Het hoort bij elkaar. Het is een eenheid, het moet alleen staan onder Gods leiding, door de Heilige Geest. En daarom, alle achttien horen bij elkaar, die moeten we niet los van elkaar zien.

De beide vleugels zijn verankerd. In de romp. Dat is 1 Cor. 13, de liefde, daar gaat het om. Geworteld in de liefde. Als de zaak gefundeerd is, staat in de liefde, dan gaat het goed. Dan is het gezond. Alle vruchten en gaven zijn ook in Christus gefundeerd, die zijn door Hem en in Hem. Hij is het Middelpunt, niet de Geest van God. De Here Jezus is het Middelpunt. Alles moet dienende liefde zijn. Wat we ook ontvangen. wat God ons ook aanreikt, het moet leiden tot dienen van de ander. Als we dat nou eens allemaal grondig in ons land en daarbuiten voor ogen zouden houden, dan zou er heel veel verschil van denken ophouden te bestaan. En ook misschien heel veel strijd. Trek er nou eens één slagpen uit? Dan kan de vogel ook niet meer vliegen. We moeten dus ook niet één gave of één vrucht totaal apart zetten. Wanneer wij een gave of vrucht apart zetten» voorrang geven en tot een leer maken, wordt de leer een dwaalleer! Het is één grote, goddelijke eenheid. De vruchten en de gaven zijn slechts uitingen van de agapè, van de liefde Gods, in Christus Jezus geopenbaard. De zaak zweeft niet met de Heilige Geest! Gevoel maakt zwevend» dat is gevaarlijk. Nee, op het Woord gefundeerd, dat geeft vastheid en zekerheid. God bedoelt wonderbare harmonie en God bedoelt een gezegende gemeente.

4. De duif is een **graan etend dier**. Niet een vleesetend dier, dus geen roofdier. Het is ook de enige vogel in het Oude Testament die geofferd mocht worden. Jozef en Maria gaan ook met twee tortelduiven naar de tempel om te offeren. Een met de Geest vervuld mens, die geleid wordt door de Heilige Geest, zal zich ook niet op een vleselijke wijze laten gelden. Die zal niet alles doordrijven, koste wat het kost. Die zegt ook niet: "ja maar, zoals ik het zie, zo is het". Nee, hij zal de ander altijd de ruimte geven. De liefde moet de basis zijn. Zo iemand grijpt ook niet in in het ambt of de dienst of opdracht van de ander. Hij neemt ook niet iets bij de ander weg. Beslist niet. Nee, de Heilige Geest brengt ons tot een gezindheid van offeren, met vreugde.

Of het nou tijd, geld, krachten, of wat dan is, Hij bewerkt dat. En Hij maakt je ook trouw in de opdrachten die God je aanreikt. Trouw te zijn op de plaats waar Hij je gesteld heeft en waar Hij je geroepen heeft. In verband daarmee lezen we uit Rom. 12: 1 en 2. "Ik vermaan u dan broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Goden welgeval lig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomen. Daartoe maakt de Heilige Geest ons bereid en bekwaam. Dat is geen kramphouding, maar dat is een echte offergezindheid met blijdschap. Een lichaam ten offer, levend, heilig. Eigenlijk zegt Paulus, onze godsdienst is pas dan waardevol en welgevallig voor God als je echt offergezind bent, bereid om offers te brengen. Dat moet een houding zijn van elke dag. "Here Jezus, U behoort alles toe. Er is niets in mijn leven, wat ik bezit, wat U niet toebehoort. U hebt er recht op, U kunt ermee doen wat U wilt. Hier ben ik". En als Hij dan iets wegneemt, wat ons pijn doet, om ook dan te zeggen: "Heer, het behoort U toe. Ik wil het offeren, ik wil het loslaten". En het tweede aspect wat in deze tekst naar voren komt, is: leef niet naar het principe van de wereld. Zelfverwerkelijking is het model van de New Age, maar wij gaan uit van het "met Christus gekruisigd zijn", zodat wij weten wat Gods wil is. Dat kunnen we alleen via deze weg te weten komen. De wereldgeest dringt overal door, dat merk je waar je ook komt, in de gemeenten, en in de gezinnen. De Geest wil ons juist losmaken van die wereld. Als we echt bidden of de Geest ons leidt, dan betekent dat Hij een correctie gaat toepassen op heel onze levensstijl. U en ik zullen ons daarvoor telkens weer moeten openstellen. Maar we moeten ons ook openstellen voor wat de ander mij aanreikt. God werkt ook heel dikwijls via de ander. Wereldgelijkvormigheid is absoluut niet de levensstijl van de Geest van God. "Gij geheel anders". Onderscheiden wij ons van de wereld? Vragen wij: "Here, bevalt U mijn levensstijl? Is dit wat U bedoelt?" Of je nou jong bent of oud, in woord, 'in daad, maar ook in gedachten : "Is dit Uw levensstijl!?"

5. U weet dat de Here Jezus zegt: "Wees arglistig als de slang en argeloos als de duif". Dat vindt u. in Mattheus 10. **De duif is argeloos**. In het Grieks is het: "louter, rein, zuiver en onvermengd". Wij zouden in onze tijd zeggen: het is echt. Als de Heilige Geest ons echt vervult

enì¥Á 5@!! ¯ ð↑ ¿ † - CCE

bjbj2i2  
 -X -X C,,  
 X yy X  
 2• X  
 2• X  
 2• X  
 2• X  
 X ^ X yy  
 ¶ X  
 X \* 1

$\frac{3}{4}$  • ¶      \*<sub>1</sub>      ù      •      •      •      •  
 Z    •      •      •      x      •      •      •      •  
 •      •      •      •      •      •      •      •  
 1      Z  
       Z  
       Z  
       Z  
       Z  
       Z  
 \$      S  
 R<sub>1</sub>    ¥      À  
 ⊥      •      •      X      •      •  
       •      •      X      •      •      •  
       3      X      X      •      •      •  
 T  
       •      X      •      X      •      x  
       •      x

<      X      \  
           X      X      aanzien van de zieken, maar stel voor dat er  
 iemand onder u met een echtscheiding zit, of door dergelijke problemen heengaat.  
 Dan zouden we daarvoor moeten bidden en niet over praten, maar samen bidden.  
 Dat is wat we nodig hebben in deze tijd.

"Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met  
 elkander, en het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde". (I Joh. 1 . 7)  
 Nou gaan we het eens omdraaien. Als we niet in het licht wandelen? Dan hebben we  
 ook geen gemeenschap met elkaar, en ook niet met de' Drieënige God. Reinigt het  
 bloed ons dan? Ik mag het niet omdraaien hoor. Het staat er zoals het er staat. We  
 moeten wandelen in het licht. Transparant zijn. Open zijn, eerlijk. Geen maskers.  
 Mag iedereen alles zien en horen wat u zegt en wat u doet? Stel voor iemand gaat  
 enkele dagen en nachten met u mee. Zou hij dan jaloers worden op uw leven?  
 Omdat het een leven is met de Here Jezus, waarin Hij zo centraal staat, dat de ander  
 jaloers wordt op zo'n levenswandel? Dat het eruit straalt zonder dat je het weet, maar  
 zodanig, dat de ander zegt: "ja, zo wil ik ook zijn".

**6. De duif is instinctief zeker.** Zijn oog is zestig maal scherper dan ons menselijk  
 oog. Dus ziet hij zijn vijand op een grote afstand. Als ik dat mag overzetten naar de  
 Heilige Geest, dan kan ik zeggen dat de Heilige Geest meteen onderscheidt waar de  
 vijand is. Dus als Hij in u is, ziet u veel scherper wat niet goed wat niet echt zuiver  
 is. Hij ziet scherp. Dan word je ook niet direct overvallen door die vijand; dan  
 onderken je wat de vijand is. De duif is instinctief zo zeker, dat wanneer hij  
 honderden kilometers ver gebracht wordt hij toch thuis komt. En niemand, zelfs geen  
 wetenschapper kan verklaren hoe dat in zijn werk gaat, hoe dat plaatsvindt. Dat is



Gods schitterende schepping die Hij gemaakt heeft, maar het heeft ons wel wat te zeggen. Gods kinderen kunnen zeker zijn. We hebben Zijn Woord, Zijn geboden, Zijn aanwijzingen, klaar en duidelijk. En toch zijn er alledaagse dingen, waarvan je zegt: "hoe kom ik er nou achter wat Zijn wil is?". Daarover wil ik proberen de volgende keer met u na te denken. Hoe kom ik daarachter? Er zijn aspecten voor te noemen. Hele fijne aspecten, maar de Heilige Geest wil ons zodanig leiden dat we de juiste beslissingen nemen. Ook in onze huidige, gecompliceerde wereld.' Juist in onze gecompliceerde wereld. Je kunt natuurlijk niet zeggen. op blz. 918 in de bijbel staat het antwoord. Zo kun je de bijbel niet toepassen, als een toverboek, dat je zomaar even opslaat. Het gebeurt wel, God geeft antwoorden via het Woord, absoluut. Zo in de dagelijkse gang, al lezende kan God je een antwoord geven, heel concreet, want God werkt altijd via Zijn Woord. Gods Geest wil daarin leiden. Paulus wordt ook gedrongen om ergens naartoe te gaan door de Geest van God. En Hij ging. Dat is een geschenk van God, instinctieve zekerheid. Is die nog onder ons? Mensen dat is een geweldig geschenk in de eindtijd waarin we leven, waarin de oriëntatie steeds moeilijker wordt. Wij hebben de Geest van God, Die wil ons leiden, Die geeft ons zekerheid.

7. Het zevende punt is: een duif **landt absoluut niet** op zijn hok als het niet stil is. Als er iets beweegt, dan valt hij niet, zoals de duivenmelker dat zegt. Wat wordt er in u, en mijn leven het eerst aangevallen? De stille tijd. De Heilige Geest wil ons juist zo vervullen dat we stil worden, stil voor God in onze levens, zodat we verstaan, wat Hij tot ons te zeggen heeft. Je komt een veel mensen tegen die ternauwernood de bijbel lezen, laat staan dat ze stil worden voor God. "Maar de tijd is zo druk". Ja, ik denk dat we niet al te zeer hard zijn voor onszelf. Ik denk dat daar de nood zit. God heeft ons geschapen met een lichaam en is dat lichaam nou veranderd nadat we tot wedergeboorte zijn gekomen? Nee, je hebt hetzelfde lichaam, met dezelfde hersens en hetzelfde verstand erin. Dat moet je gebruiken, dat moet onder discipline komen. En zoals we in de wereld dingen moeten leren, gewoon voor onze toekomst en voor ons bestaan, zo moeten we ook geestelijke lessen leren, moeten we willen leren. En dat moeten we zeer gedisciplineerd doen. In de stille tijd moeten we echt komen tot aanbidding. Christenen behoren gedisciplineerde mensen te zijn en zonder discipline kom je er absoluut niet. Als kind van God kun je niet leven zoals je wil. Dat doet de wereld, maar dat kunnen wij niet. En de duif landt, de Geest landt waar het echt stil is. Wat deed de Here Jezus? Hij ging de berg op om te bidden, een hele nacht, in de stilte. Daar streed Hij, daar worstelde Hij, maar daar ontving Hij ook het een en ander. En wat doet Hij na een hele nacht bidden? Dan roept Hij b.v. Zijn discipelen.

We leven in een hectische tijd en we moeten de stilte herontdekken. Dat is het eerste wat zo snel wordt aangevallen. De telefoon gaat, er komt iemand aan de deur, de kinderen moeten naar school etc. Maar wees daarin gedisciplineerd. Ik ga u niet voorschrijven dat u s'morgens om 5 uur moet opstaan, of op welke tijd dan ook, dat maakt u maar samen met de Heer uit, maar zorg dat je je stille tijd hebt. Ga er ook geen tijd aan verbinden, dat kan voor ieder persoonlijk anders zijn, maar zorg dat die er is. Daar ontmoet je de Heer .

8. Een duif is ook een **gemeenschapsdier**. Ze vliegen meestal in een koppel. In 2 Cor. 13 . 13 staat: "De genade van de Here Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen". Dat betekent: gemeenschap. Je kunt niet buiten elkaar. Je kunt niet buiten de gemeente, buiten de andere broeders

en zusters. Je kunt niet op je eentje geloven. Veel mensen zeggen. "Ik hoef niet naar een kerk, of een samenkomst, ik kan het wel alleen. Ik ga de natuur in, daar ontmoet ik God". Dat is absoluut fout. De bijbel leert dat beslist niet. We hebben elkaar nodig, voor bemoediging, opbouw, vermaning. De Heilige Geest wil gemeenschap, geen individualisme. Dan kom je om. Samen optrekken in het evangeliseren. Samen op de straat gaan staan. Samen een tentcampagne gaan beleggen, dan kun je je ook later samen verheugen.

9. Het negende is: **de duif kent geen gal**. Gelukkig voor hem, want dan kan die hem ook niet overlopen. In Efeze 4 vanaf vers 30 staat: "en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle gal (bitterheid), gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen evenals alle kwaadaardigheid, maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft". Liefde. De basis daarvan is liefde. Alle bitterheid wegdoen. Zo rijk wil God ons in de Heilige Geest begenadigen, dat alle bitterheid eruit gaat. Alle kritiek. En er is wat een bitterheid en kritiek in het leven. Er is wat een ergernis onderling en de Heilige Geest zegt: "Ik kan er niet mee leven". Het kan en mag niet. Er is veel ontevredenheid met de weg die God met ons gaat. Ik weet het toch uit eigen leven? Maar het is niet naar de Geest van God en dan kom je voor Gods aangezicht en dan ga je dat zien. Dan zeg je: "Here, maak mij één met U in denken, want Uw plan is zo groot, zo geweldig, dat gaat boven alles uit". Als ik denk aan het feit dat er weer een aantal foto's naar de aarde zijn gestuurd via satellieten waardoor die aarde zo'n nietig stipje is in dat enorme heelal en dan bedenk dat God die aarde op het oog heeft, dat daar het kruis gestaan heeft, dat daar de Here Jezus geboren is en aan het kruis hing, dat God zo'n bemoeienis had en nog steeds heeft met deze wereld dat Hij daar niet alleen al die mensen kent maar dat Hij ook u en mij heel persoonlijk bij name noemt, dat is om stil van te worden. Hij kent ons. Zo groot is God. Je kunt het ook aan de andere kant bekijken en zeggen: "Ik geloof niet meer in God als ik dat zie. Het is toch onmogelijk dat God Zich bezig kan houden met één mens, dat Hij je antwoordt en bemoeienis heeft met ons leven?" Maar dat is juist de grootheid van God. Wij hebben geen besef van wie God is! Dat kunnen we niet bedenken. We kunnen alleen in aanbidding voor Hem neerknielen. Maar weet u, al die bitterheid, die ergernis, die kritiek, dat zomaar een opmerking laten vallen, noemt. de bijbel morren. Dat wil God niet. Het is ook vaak zo dat een ander je verwondt. Dat is mogelijk en toch... dan moeten we maar weer meteen op onszelf zien. Verwonden wij nooit iemand? Natuurlijk! Ik wil u ook het recept ervoor geven. Er zijn twee recepten om hieruit te komen. Het eerste is wat er in Efeze staat: "Dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus". Ga maar danken. Terwijl je bitterheid in je op voelt komen, terwijl bitterheid je nadert of wat dan ook, ga maar danken. En er staat: "Hebt elkander van harte en bestendig lief". Dat is ononderbroken. Weer die liefde. Probeer het maar eens. Het is een training. Maar dat is de weg waardoor je de gal nooit overloopt. Danken! God heeft in alles een les liggen. "Ja, dat is makkelijk gezegd. Wat me dan ook overkomt en men mij aandoet, dat moet ik dan maar aanvaarden?" Ja, daar zit een les in. Dat is wat God beoogt en bedoelt, Hij wil ons verder leiden in Zijn waarheid, geborgen in Hem. En hoe dieper we in Hem geborgen zijn, hoe minder raakbaar we worden voor allerlei situaties. Het zit hem echt in de vraag "hoe is onze persoonlijke relatie met de Here?". Het kan zijn dat u zegt: "Here, toon mij of ik een met Uw Geest vervuld mens ben". Misschien is dat niet zo. "Heb ik nog een echte brandende liefde tot U?" Een mens brandt nooit constant, maar als je nog maar gloeit, dan kan God er weer een

vlam uit maken. Hij kan het weer aanwakkeren, die echte liefde tot Hem. Hoe ontvangen we de Heilige Geest? Bij onze wedergeboorte en de Here Jezus zei het al toen Hij rondwandelde op aarde: "Indien gij, die slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer geeft de Here God in de hemel de Heilige Geest aan diegenen die Hem erom bidden?" "Hoeveel te meer". daar ligt alles in verborgen. Stemt u ermee in dat de Heilige Geest uw huwelijk en uw gezin gaat vormen naar bijbelse maatstaf en dat Hij u gaat attenderen op wat allemaal niet goed zit? Wat het ook moge zijn? En dat Hij u maakt tot een echt gemeenschapsmens? Delen met de ander? Ik kom erin tekort hoor. Dat Hij uw maskers wegneemt en dat u eerlijk en open bent en wordt? En dat Hij u steeds weer in die stilte leidt, om met Hem te zijn en in aanbidding te komen? Want een met de Geest vervuld leven is een normaal leven. Een normaal christelijk leven en dat is wat de Heer u en mij wil geven.

Tenslotte nog dit. De Heilige Geest werkt naar de wederkomst toe. Hij maakt de bruid gereed. Hij wil u en mij gereed maken, omdat Hij komt. Hij is nu ook de weerhoudende macht in ons, in de gemeente op deze aarde. Er kan nog niets gebeuren zolang die gemeente er is. Ziet u hoe wonderbaar rijk en geweldig dat is? Er komt een moment waarop Hij ons terugbrengt naar onze bestemming. Wat is onze bestemming? Het hemelse Jeruzalem, want daar zijn we toch geboren? Daar zijn we geboren en daar brengt Hij ons naar terug. Alles dringt aan op die wederkomst. Alle gebeurtenissen. Alles werkt er als het ware aan mee en naar toe. Maar weet u, verzoening in Jezus Christus is volbracht en de volkomen verlossing komt eraan. Die is reeds verworven en wordt door de Heilige Geest uitgewerkt en voltooid. De Heilige Geest garandeert dat het einde komt. En er is een intens verlangen, zowel bij de bruid als bij de Geest, dat Jezus komt, want de Geest en de bruid zeggen : "Kom Here Jezus, kom haastiglijk".  
Amen.