

X255-B**"De leiding van de Heilige Geest"**

toespraak op zondag 1 juli 1990

De vorige keer heb ik u iets mogen doorgeven over de Heilige Geest waarvan wij een illustratie vinden in de duif. Ik heb gemerkt dat veel mensen dat helder en duidelijk vonden, maar het is nog ingrijpender als je gaat spreken over de zeer persoonlijke leiding van de Heilige Geest in ons leven. Het komt vaak voor dat men mij vraagt: "Hoe ontdek je nou wat de wil van God is in je leven?". Ik ga u vanmorgen vijf punten voorhouden, die op zichzelf niet nieuw zijn. Ik hoop dat ze zodanig op een rijtje gezet zullen worden dat u er iets mee kunt doen. Het onderwerp is heel breed en eigenlijk zou u er zelf verder mee aan het werk moeten gaan.

In de eerste plaats wil ik lezen uit Efeze 5 vanaf vers 15. **"Ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijken, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is en bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte. Dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus, God de Vader voor alles en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus."**

"Tracht te verstaan wat de wil des Heren is". Dat geeft al aan dat het niet zo eenvoudig is om de wil des Heren te ontdekken. Je moet er wel degelijk iets voor doen. Wij leven in een tijd van oriëntatie-crisis, van onzekerheid, ondanks het feit dat we verzekerd zijn van wieg tot graf. Het oriëntatiepunt raken we meer en meer kwijt doordat normen vervagen. De mens zonder God is zichzelf tot een maatstaf en dat zien we in onze tijd. Onlangs kwam ik als automobilist terecht op een gedeelte van de weg waar de strepen ontbraken. Het oriëntatiepunt was weg en het bracht ons als automobilisten gelijk in verwarring: moeten we meer naar links, of naar rechts? Dat is wat onze tijd kenmerkt. Von Weiszäcker heeft eens gezegd dat wij een oriëntatiepunt nodig hebben dat buiten onszelf ligt. Dat is waar. Voor ons is dat Jezus Christus, voor hem is het New Age. New Age zegt: "je hebt het in jezelf. Je moet aan zelfverwerkelijking doen". De New Age biedt de mensen een toekomstbeeld. Zij beloven een oriëntatiepunt, maar het is een vals beeld. Zij bereiken het niet.

Voordat we gaan nadenken over de 5 punten wil ik nog iets zeggen over uw status in Christus. Ik spreek dus vanmorgen eigenlijk uitsluitend voor diegenen die een kind van God zijn. In de Corinthe-brief staat: "Het oude is voorbijgegaan; zie alles is nieuw geworden.". Wat is nieuw geworden? Ons lichaam? Zijn we gezonder geworden? Intelligenter? Nee. De verandering staat in Romeinen 8 . 14 "allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn kinderen Gods". Dat is iets totaal nieuws. Dat betekent dat God ons door de Heilige Geest als het ware een antenne heeft gegeven om te gaan verstaan wat Hij tot ons te zeggen heeft. Een vorm van gevoeligheid voor de onzichtbare wereld, maar dan in de meest zuivere betekenis van het woord. Christus zegt: "Ik zal u de Heilige Geest geven en Die zal u leiden in de volle waarheid." Dat is iets nieuws. Een mens heeft 5 zintuigen: oor, oog, reuk, smaak en gevoel, maar: hij heeft er een 6e bijgekregen als hij een kind van God is. Dat is de leiding van de Heilige Geest. Het gaat hier niet om allerlei onderdelen zomaar in het dagelijks leven,

het gaat veel dieper. In 1 Petrus 2 : 9 staat een heel bekend vers wat u zo uit uw hoofd kunt opzeggen: **"Gij echter, zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht."** Dat is uw status. Door de wedergeboorte erfgenamen van een hemelse heerlijkheid. We zijn een heilige natie, we zijn priesters en koningen. We zijn profeten. Dat hebben we ontvangen in Jezus Christus. En de New Age zegt: "mede door rein carnatie kunt u in verbinding komen met de kosmische krachten die er zijn, met de onzichtbare wereld." Daar hebt u weer de karikatuur waar ik de vorige keer over sprak. Steeds zet satan tegenover dat wat God geeft, een karikatuur. Maar wij zijn erfgenamen in Jezus Christus en mede-erfgenamen van God.

Christus kent het drievoudige ambt: koning, priester en profeet. Christenen zijn mensen in wie Christus woont en leeft. Daardoor hebben ze gelijke ambten, het is uw status: koningen, priesters, we leven profetisch. Paulus zegt in de Efezebrief ook dat God ons moge geven: "verlichte ogen van ons hart", om te onderscheiden waar het op aan komt. De gemeente heeft geen aardse roeping maar een hemelse, maar we doen alsof we hier voor altijd blijven en dat moet u loslaten. Je moet je richten op het feit dat je klaar moet komen om eenmaal daar bij Hem te zijn. We zijn getuigen van Hem hier op aarde, maar onze wandel is in de hemel en bedenk dan wat we in Christus Jezus zijn en hebben ontvangen. Een hoge roeping, want u bent een kind van God. Niets minder, maar ook niets meer, maar dat is ook het allerhoogste. U bent ingeschakeld op het hoogst denkbare niveau in Christus Jezus. bent u zich dat bewust? Wat een adeldom! En adeldom verplicht nog altijd. Wij kunnen nooit meer dat doen wat wij zelf graag willen. Nee, God wil ons door Zijn Geest de weg wijzen die wij hebben te gaan. Er wordt op ons gelet, van bovenaf. Hoe wandelt u, wat zegt u, hoe denkt u? Daar wordt op gelet, ook van de andere kant, want we moeten eenmaal rekenschap afleggen van dat wat we zijn geweest in deze tijd. Want we zullen ook eenmaal met Hem regeren, vergeet dat nooit. Die roeping heb je en daarom is je leven zo belangrijk. Daarom is het zo belangrijk om te weten wat de wil van God is in ons leven, want je kunt zoveel missen waardoor je straks niet dat bent wat God voor ons beoogd en bedoeld heeft.

God wil van het kind van God dat hij doelgericht leeft. Misschien kent u allemaal het wereldberoemde schilderij van het laatste avondmaal van Leonardo Da Vinci. Kunstkenneren zeggen: "U moet als u naar het schilderij kijkt van rechts boven naar links onder en omgekeerd, lijnen trekken, diagonaal. Daar waar de lijnen elkaar kruisen, ligt de essentie van de bedoeling van de schilder. Daar heeft hij neergelegd wat hij beoogde". En als u dat schilderij met die lijnen trekt, staat midden in het brandpunt de persoon van de Here Jezus Christus. Alle gezichten van de discipelen kijken naar die ene Man: Jezus Christus. Daar hebt u in alle eenvoud, wat God door de Heilige Geest in uw en mijn leven wil doen. Jezus Christus centraal stellen en daarom moeten we ervan uitgaan dat dat niet alleen het doel is, maar dat àl onze levenslijnen daarop moeten uitlopen en daar ook weer vanuit moeten gaan. Alles wat in ons leven niet wijst naar de Here Jezus noch van Hem uit kan gaan naar ons toe, is fout.

God wil ons leiden, zoals staat in Psalm 32: 8: "Ik raad u, Mijn oog is op u". Dat wil God, dat tere contact. Dat heerlijke, fijne contact. U kent misschien wel dat contact dat als je elkaar aankijkt, je weet wat de ander bedoelt. Dat wil God en daarom staat

er ook in diezelfde Psalm. "Weest dan niet als een paard, als een muilnier zonder verstand wiens trots men bedwingt met toom en bit", Dat er sprake moet zijn van dwang. Nee, God wil dat eenvoudig Zijn oog op u is en als we onder dat oog van God leven zien we ook meteen wat er uit ons leven moet. Reiniging, heiliging, dat is de enige weg om Gods wil te gaan ontdekken.

Hoe kan ik nu Gods stem en leiding gaan ontdekken? God werkt via vijf kanalen. Bij ingrijpende beslissingen werkt God via alle vijf kanalen. **Het eerste is gebed.** Kijkt u maar naar de Here Jezus. De Here Jezus brengt hele nachten door in gebed. En voordat Hij zijn discipelen riep, staat er dat Hij een nacht van gebed heeft en als het dag geworden is, roept Hij Zijn discipelen. Eerst opzien tot de Vader. Als de Here Jezus dat doet, dan wij zeer zeker. Waar liggen de meeste problemen, vooral ook bij kinderen Gods? In de onderlinge menselijke verhoudingen, daar liggen heel veel spanningen. Sexualiteit is ook een bron van veel spanningen. Psychische stoornissen. In de tucht en de opvoeding. Er ontbreekt zoveel aan. Occultisme. Dat kom je allemaal tegen bij kinderen Gods. Oorzaak? Geen stille tijd' gebrek aan gebedsleven. Geen kennis van het Woord. Bijbellezen en gebed zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. In het gebed, in de stille omgang toont God wat je moet weten. Denkt u maar aan Mozes, waar we het de vorige keer over hadden: God toonde hem de tabernakel.

Wij leven in een zeer hectische tijd, ook een zeer gecompliceerde tijd. Het zou bijna niet meer mogelijk zijn om nog als een soort asceet te gaan leven. Dat zou je hele levensprogramma totaal omgooien aan alle kanten, maar waar vinden we nog de rust? Waar is nog de stilte waar we God kunnen ontmoeten? God wil niet dat Zijn kinderen in twijfel verkeren over bepaalde zaken. Zolang er twijfel is over een weg die je moet gaan, doe dan geen stap, maar blijf in gebed. Ik hoop niet dat uw gebed is als een boodschappenlijstje met allerlei wensen daarop. God weet wel wat u nodig heeft. Uit gaat veel dieper. Hier is de vraag van: "Heer wat wilt U? Hoe wilt U dat ik gaan zal? Wat wilt U dat ik doe en op welke manier?". Denk maar aan dat schilderij: terug gaan naar het Middelpunt. God zegt: "Zoek eerst Mijn Koninkrijk en al het overige wordt u toegeworpen". Wij draaien het om en dan is de oriëntatie weg, dan is de leiding weg. Nee, het gaat eerst om dat Koninkrijk.

Het tweede is Gods Woord. Het is mogelijk dat je in het gebed misleiding hebt. Ons hart is zeer arglistig. Het gevoel kan meespelen, allerlei gedachten, wensen, daarom is het goed je vanuit het gebed te funderen op het Woord. We kunnen onze wens verwisselen met Gods bedoeling. En de boze zal altijd proberen daaraan mee te werken, om je in verwarring te brengen. Houdt je vast aan de Heer. Het gebeurt vaak dat jonge mensen naar mij toekomen en zeggen: wij zijn allebei kinderen Gods, we houden van elkaar en we zijn voor elkaar bestemd. Dat is voor mij soms een vraag. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ook daarin kan een grote misleiding liggen en juist in situaties als deze zul je moeten weten of God deze man of vrouw voor jou bedoelt. Daar zul je samen voor moeten strijden en bidden. Dan kan het zijn dat je voor korte tijd afstand moet nemen, ook van elkaar, even loslaten en in het gebed gaan om zekerheid te hebben, want het is zo belangrijk voor de tijd die komt. Dan gaat het niet om het punt van een ongelijk juk aangaan met ongelovigen. God geeft daar duidelijk een antwoord op en richtlijnen waar we ons aan kunnen houden. God zegt: "Uw Woord is een lamp voor Mijn voet en een licht op mijn pad". Maar Gods Woord is geen schijnwerper. Het schijnt niet meters vooruit. God gaat altijd van stap

tot stap. Hij slaat nooit een stap over. De Heilige Geest gaat bij ingrijpende beslissingen nooit om het Woord heen. Als het Woord dan zo belangrijk is, dan zijn er twee konsekwenties :

A. Maak het Woord niet geringer, tast het niet aan. Dat kun je doen door b.v. te zeggen: ja, maar dat gold voor toen. Die regels gelden niet meer voor nu, we leven nu in een andere tijd. Dat is de tijdgeest waarin we leven. Zo is het niet. We gaan langzamerhand gewend raken aan allerlei wereldse zaken, ook in de gemeente. Aan allerlei zonden, het wordt bijna niet meer genoemd. En de gruwelijkheid van de zonde in elk opzicht moeten we altijd weer centraal stellen. Het Woord houdt voor eeuwig zijn waarde, want de mens is niet veranderd van nature; God is niet veranderd in zijn reddende liefde door Jezus Christus; het bloed van Jezus Christus is niet veranderd; nee de waarde van het Woord is in geen enkel opzicht veranderd. Nogmaals, Christus geeft ons in dat Woord heel duidelijk richtlijnen, maatstaven, oriëntatiepunten.

B. Je moet het Woord echter ook niet aanvullen. "Voortgaande openbaringen", dat kent u misschien wel: dat God Zich openbaart naarmate de tijd vordert. Nee, zoals het Woord geïnspireerd is, zo is het voldoende. Daar hebben we mee te maken. Daarom ben ik ook niet zo gelukkig met allerlei kerkelijke geschriften die er bij zijn gemaakt, hoe goed ook bedoeld. Als- of het Woord niet voldoende zou zijn. Het Woord is compleet.

Toen Luther destijds zo radicaal gegrepen werd, heeft hij o.m. ook gesteld dat de kinderdoop een belediging voor God was. Hij heeft het later teruggenomen, onder druk van de omgeving. Dan zeggen ze wel eens: dat was de enthousiaste, jonge Luther. Nee, het was de Luther die gefundeerd was op het Woord van God. Er is maar één doop. Dat is dat je sterft aan jezelf en dat je begraven wordt en opstaat in nieuwheid des levens. Dat zegt het Woord klaar en duidelijk. Zwart op wit. Dan zeggen er mensen : "Ja, ik ben ermee bezig". Weet u wat ik dan wel eens denk: "Zou er soms een engel uit de hemel moeten komen die hen gaat vertellen dat ze gedoopt moeten worden?". Nee, nogmaals, je kunt het lezen. En het heeft grote gevolgen in je leven als je die weg van gehoorzaamheid gaat. Gods Woord geeft maatstaven en hoe meer we dat Woord kennen, hoe beter we ermee omgaan, hoe meer gaan we structuren zien die nodig zijn. Ten aanzien van de gemeente, maar ook ten aanzien van je persoonlijke leven, je huwelijk en gezin. Dan ga je ook op grond van het Woord ontdekken hoe je rein en zuiver moet leven. In Galaten 5. 22 staat "kuisheid" en dan denken we aan preuts-zijn, maar dat is het niet. "Kuisheid" in de Griekse betekenis van het woord is 'zuiverheid', 'oprechtheid'. Als je als jonge mensen samen optrekt doordat je ervan overtuigd bent dat je elkaar van de Here hebt gekregen, leef dan rein en zuiver. Zorg dan dat er voor het huwelijk geen gemeenschap plaatsvindt. Als je een kind van God bent, zul je als meisje de jongen er niet toe verleiden en omgekeerd. Dat doe je niet omdat de Geest van God in je 'nee' zegt. Het moet zuiver zijn, rein zijn voor God. Je moet ermee voor God kunnen verschijnen. Als we voor een belangrijke beslissing staan, kan God het Woord in onze gedachten brengen. Het kan via een prediking, een dagboek of een lied zijn, maar we moeten ons altijd funderen op het Woord.

Het derde punt is de gemeenschap der heiligen, de broederschap.

De gemeente is een geweldig geschenk van God. Als Paulus op weg naar Damascus een ontmoeting heeft met de Here Jezus, dan spreekt Christus

rechtstreeks tot hem en Hij stuurt hem naar Jeruzalem. Daarna spreekt God niet meer rechtstreeks, maar via Ananias. Wat ook opmerkelijk is, is dat Saulus alleen die stem verstaat. Mensen om hem heen hebben iets gehoord, maar ze verstaan niet wat er gezegd wordt. Nee, natuurlijk niet, God spreekt heel persoonlijk. Die stem verstaat u alleen. Dat wat God tegen u en mij te zeggen heeft, zegt hij tegen u en mij alleen. Neem uw gezin. Als u tegen één van uw kinderen, als u ze hebt, iets wilt zeggen zegt u dan tegen uw zoon: "zegt dat eens even tegen de dochter, of omgekeerd"? Nee, dat zegt u rechtstreeks. God antwoordt ook vrijwel altijd rechtstreeks. Daarom moeten wij niet het aantasten als een ander echt een woord van de Here heeft gehad. Het is mogelijk dat God het bevestigt d.m.v. de broederschap, maar dat hoeft niet. Paulus kreeg, door dat hij naar Jeruzalem werd gezonden, meteen te maken met de gemeente en daardoor wilde God hem als het ware leren dat hij afhankelijk was van de broederschap, ingebed in de gemeente.

Wat is het grootste thema van Paulus later In de brieven ? De Gemeente. Dat zie je ook terug in het boek Handelingen. Daar staat heel veel over dit onderwerp. In Handelingen 13 b.v. staat dat de Heilige Geest zegt: "Zondert Mij nu af Barnabas en Paulus voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb". En toen vastten en baden zij en legden hun de handen op. Ja, zij vastten en baden en toen lieten zij hen gaan. Dat is de broederschap. Toen werden ze uitgezonden: "En de Heilige Geest zond hen uit". Dat doe je temidden van de gemeente. Dat is een geweldig geschenk van God. Als je erg moeilijke tijden meemaakt, is het zo fijn dat je broeders en zusters hebt die met je meebidden; wat het ook is, waar je ook voor staat, waar je ook door heen moet, ze zijn er. En heel vaak is het ook nog zo dat God je gebruikt zonder dat je het weet. Dat God je inzet zonder dat je het eigenlijk zelf weet. Ik weet dat van onze broeder Kloostra die nu bij de Heer is. Hij zat meer dan dertig jaar geleden in een kerkje in Bergen aan Zee. En daar hoorde hij de prediking over de vermenigvuldiging van het brood. En op dat moment sprak God tot zijn hart. Hij kreeg een intens verlangen om het Woord te gaan uitdragen, maar wist absoluut niet op welke wijze dat moest gebeuren. Hij was toen vertegenwoordiger en het léék er niet op. Kort daarna zijn we met elkaar in contact gekomen via een evangelisatie-team, en van het een is het ander gekomen. Ik heb jaren geleden eens gesproken over het thema: "Laat los en houdt vast". Onder mijn gehoor zat een predikant met zijn vrouw die in grote nood waren, want zij zochten de wil van God en baden : "Heer, geef ons een antwoord. Moeten we loslaten, moeten we naar een andere plaats toe?". En op die ochtend kregen ze het antwoord. Ik wist daar niets van. Zo handelt God vaak. We zijn véél rijker met elkaar dan we vaak denken. Als wij overtuigd zijn dat we die of die weg moeten gaan, dan ben ik altijd geneigd om te zeggen, "niks zeggen hoor!, bidt er maar voor, dat God de ogen gaat openen van die jongen of dat meisje, die man of die vrouw, om die weg te gaan". En God zal leiden en overtuigen; dat doet Hij beter dan wie dan ook. Dat moeten *wij* niet doen. Leg het maar in Gods hand, het komt we! goed. Als Hij iets bedoelt, komt dat goed. Grijp niet vooruit! Dat is altijd de fout die wij mensen maken. Ook de Here Jezus had een intense behoefte aan die broederschap, want wat zegt Hij? "Kun je niet één uur met Mij waken?" Hij had zo'n behoefte aan die gemeenschap, het samen optrekken en daarin ook bevestigd en gesteund te worden. En nogmaals, God wil dat.

Het vierde punt zijn de situaties; In Colossen 4 . 2+3a staat: "Volhardt in het gebed, wees daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons dat God een deur voor ons woord opene". Paulus spreekt over geopende ogen in één van de Psalmen staat

zelfs "Gij hebt mij geopende oren gegeven" maar God geeft ook geopende deuren. In Handelingen 11 staat dat Barnabas de genade van God werkzaam zag in Antiochië. Paulus zegt in 1 Corinthe 16 : 9: "God heeft mij een grote en machtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders". Dat schijnt vaak samen te gaan. De Geest van God leidt ons naar en door open deuren. Ik heb vaak het idee, dat wij gesloten deuren willen forceren. Dat doet God niet, God maakt het klaar. De Here Jezus opent de deur; de Here Jezus heeft de situatie volkomen in de hand. En omdat hij die situatie in de hand heeft, omdat hij de deur opent, is er geen roem voor u en mij. Hij doet het; is het Middelpunt. Het gaat van Hem uit als Hij iets met uw leven wil. En als Hij die deur opent, wie zal dan sluiten? Maar als Hij een deur sluit "want dat doet Hij ook, dat maakt Hij je ook duidelijk" wie zal dan openen?

Jaren geleden stonden broeder Kloostra en ik op het punt om full-time in een werkte gaan, maar we hadden geen zekerheid. We baden en vroegen de Here om een woord, maar we kregen het niet. Wat gebeurde er? Op een nacht kreeg mijn moeder een droom. Ze kreeg een grijze achtergrond te zien en daar tegenaan vruchten die niet tot rijpheid kwamen. Zij werd wakker, draaide zich om, sliep in en kreeg exact hetzelfde te zien. Toen ze dat weer had gezien is ze opgestaan en dacht: "Nu zal het wel over zijn". Ze sliep in en kreeg wéér die droom. Toen zij zich voornam dit aan mij te vertellen bleef de droom weg. Het sloeg in als een bom bij mij. Want ik dacht: "heel ons werk is onvruchtbaar". Dat laat God hierdoor zien. Toen ik het br. Kloostra vertelde zei hij: "We zullen eerst kijken of het in het Woord wordt bevestigd". Kijk, dat was het. En dat Woord was er. Het werd bevestigd. God openbaarde, kort daarna hoe het werkelijk zat. Wij zijn nooit in dat werk terecht gekomen : dat is niet omdat dat werk niet goed zou zijn, maar de samenvoeging was niet naar Gods wil. Maar waar leidde het bij ons toe? Tot een diepe verootmoediging; tot de vraag: "Heer, is ons leven dan wel vruchtbaar, of komt het nooit tot rijpheid? U kunt er niets mee doen. Is er zonde? Zijn er fouten?". Zo werkt God; ook door situaties heen geeft God antwoord.

God bereidt de situaties. Weet u dat dat het levensgeheim is van de Here Jezus? Hebt u er met mij misschien nog nooit bij stil gestaan dat de Here Jezus nooit zelf initiatief nam? Wat zegt de Here Jezus in Johannes 17. 4, het hogepriesterlijk gebed? "Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat Gij Mij te doen gegeven hebt". God had een geopende deur van vóór de grondlegging der wereld. En wat moest de Here Jezus doen? Het werk voltooien! Er was geen eigen initiatief bij. Hij deed niets uit Zichzelf, Hij keek op naar de Vader. Wat doen wij uit onszelf? We moeten opzien naar de Vader, naar de Here Jezus. En wat heeft dat opzien naar de Vader voor een gevolgen in het leven van de Here Jezus? Was het leven van de Here Jezus hectisch, nerveus, gespannen, overspannen? Nee. Er was strijd, moeite, tegenstand, vermoeidheid, want Hij had een lichaam zoals u en ik. Maar Hij wist: de Vader heeft Mij geopende deuren gegeven; in alle rust ging Hij verder en wandelde Hij de weg die Hij moest gaan. Hij maakte gewoon af wat God had voorbereid. Wij moeten beseffen, "zonder Mij kunt gij niets doen". Als we dat maar diep tot ons door laten dringen, dan wordt Hij het Middelpunt. Dan gaan we in Hem alles doen wat Hij wil.

New Age zegt: "zelfverwerkelijking, initiatief op elk levensterrein". Wij zeggen: "nee, het initiatief ligt bij de Here Jezus, Hij handelt." Je zou kunnen zeggen dat het de wet is van de geopende deur, en die heeft één voorwaarde, één eis, dat is volkomen

afhankelijk leven. Opbouwen van de relatie door gebed, door het lezen van het Woord. Daarom moet je je bijbel kennen. En als er nou vele deuren openstaan? Dat kan ook. Dan net zo lang bidden totdat je die ene deur ziet waar God je doorheen leidt. "Zie, Ik heb u een geopende deur gegeven voor uw aangezicht die niemand sluiten kan Gij hebt kleine kracht, maar gij hebt Mijn Woord bewaard, en Mijn naam niet verloochend". De Philadelphia gemeente. Openbaring 3 : 8.

Er zijn er beslist onder ons, kinderen Gods, die kleine kracht hebben en niet zo vitaal meer zijn; hun gezondheid is begrensd, huiselijke omstandigheden bieden weinig mogelijkheden, maar God heeft een geopende deur voor u! Weest u daar maar van overtuigd. Luister maar naar Zijn stem. Wat zegt God tegen Filippus: "Sta op, en ga tegen de middag (exacte tijdsbepaling) de weg op die van Jeruzalem naar Gaza leidt (exacte plaatsbepaling)". En wat zegt God dan? "Deze weg is eenzaam". Dat is de situatie. En hij weet niets meer, hij kent geen kamerling. Hij was volop bezig in Samaria omdat daar een geweldige opwekking plaatsvond, maar wat deed hij? Hij ging. In volle gehoorzaamheid. Hij ging door die open deur die God hem aanreikte. Onvoorwaardelijke geloofsgehoorzaamheid. En de volgende stap? "Voeg u bij deze wagen", dat is de volgende stap. Dat zie je ook in het leven van de Here Jezus. Dat geldt ook voor ons. Stap voor stap. Waarom? Waarom laat God u en mij nou niet de hele weg zien? Dat zou toch zo veel makkelijker zijn? Nee, dat doet God niet. En waarom niet? Achter dat alles zit de liefde, want Hij wil uw geloof, uw vertrouwen in Hem versterken, u totaal afhankelijk van Hem maken in de meest positieve zin van het woord. Als u afhankelijk bent van iemand, is dat geen beste zaak. Maar als u afhankelijk bent van Hem? Ja dan is het goed.

Het vijfde, het laatste, is een teken. Mag je bidden om een teken? Ja, dat mag. De bijbel is geen orakelboek, maar bij ernstige levensvragen zoals zending, huwelijk, beroepskeuze, noemt u maar op, bij echte ingrijpende levens-beslissingen hebt u de mogelijkheid God te vragen om een teken.

Toen br.Kloostera werd weggenomen, was alles onder mij weg. Dat heb ik u meer verteld. Ik zat met de vraag: "Hoe nu verder Heer, zonder hem; hoe vult U dat in?". Dat gebed is er aldoor geweest. Het woord had ik allang. Dat had God ons beiden al gegeven. Maar God gaf het woord "Wie de hand aan de ploeg slaat en steeds achterom ziet, is voor Mijn Koninkrijk niet geschikt". Dat was het woord. En de broederschap? Op de begrafenisdag zelf was er al een broeder die tegen mij zei: "Je hebt de mantel van Elia gekregen". Ik weigerde dat te geloven. Dat was de broederschap. En er waren meerderen die het allang onderkend hadden. En de situatie? Er waren open deuren, want er kwam gewoon een vraag van: "Kom over". En het teken? Ik heb eenvoudig gezegd: "Heer laat in deze maand (dat was december 1988) iemand vragen of ik januari 1990 een spreekbeurt in de gemeente kom vervullen". Ik dacht: "dat gebeurt toch niet", maar het gebeurde. En daar zat ik, en ik vond het op dat moment niet fijn. Maar het was Gods weg. Dat zijn van die cruciale punten.

Kijk eens naar Mozes. Mozes die ook twijfelt, die zich onbekwaam voelt, en wat wordt het dan? De stok wordt een slang. Het water wordt bloed en de hand wordt melaats. Denk eens aan Gideon en de vacht: nat en droog. Een teken. Maar daarna gaan ze ook. En David. God zegt: "Als je het ruisen van de wind in de toppen van de

bomen hoort". Dat is het teken. Ananias zegt: "Here, die Saulus, moet ik daar naar toe?" "Ja, want zie, hij bidt". En wat werd er tegen de herders gezegd? "Dit zal u het teken zijn". Gij zult Hem vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe!". Je mag een teken vragen. God antwoordt in zeer specifieke omstandigheden, ook door een teken. Wat in Johannes 14 : 21 staat, is heel belangrijk: "Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft zal geliefd worden door Mijn Vader. En Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren". Tenslotte nog Abraham. "Gaat uit uw land en uit uw maagdschap". Dat was Mesopotamië, een hoog gecultiveerd land. Alles loslaten, en hij deed het. Maar van stap tot stap leidde God hem en liet hem steeds meer zien. God wilde zich openbaren als de gezegende, als God de Eeuwige, en dat deed Hij toen Abraham aangekomen was in het beloofde land. Maar van stap tot stap kreeg Abraham steeds meer te zien. Maar ook steeds dieper werd de relatie. Steeds meer bouwde hij op God alleen. Zijn familie bleef in Haran steken.

Wie van u is in Haran blijven steken? In de bekering, en u vindt het wel goed? Verstaat u de stem van God? Of leert u het nooit verstaan wat de wil van de Here is? Kan God antwoorden? Één klein voorbeeld uit de wereld van de natuur. U hebt vast allemaal wel eens op tv zo'n ongelooflijke hoeveelheid pinguïns gezien. Die pinguïns hebben de methode om heel dicht op elkaar te leven. En weet u dat God elke pinguïn een eigen stemgeluid heeft gegeven ? Als twee pinguïns als paartje bij elkaar komen, kennen ze het geluid van elkaar waar ze ook zijn. Is dat geen wonder van God?

En als zo'n grote God in staat is, om de miljoenen pinguïns die er al zijn geweest ieder een eigen stem te geven, zou Hij dan niet in staat zijn om ons te antwoorden? Hij is zo groot, Hij is zo geweldig, Hij is ook zo liefdevol dat Hij u ook wil antwoorden op uw vragen, op uw roep. "Heer , zeg mij wat Uw wil in mijn leven is".

Tenslotte dit, ik heb u gezegd we hebben een antenne gekregen. Misschien moet u zeggen. "Mijn antenne is beschadigd~; via die kanalen kan God mij niet meer antwoorden; de antenne is vuil geworden". Dan zeg ik: "word stil voor de Here en ga naar Hem toe en bidt of Hij alles wil reinigen en zuiveren opdat u Zijn stem weer verstaat. Opdat jij, jongen, meisje, misschien de stem eindelijk moet gaan verstaan "Ga uit". Dat God niet zegt " Ik heb een man voor je", of, " Ik heb een vrouw voor je", maar dat God zegt: "Blijf alleen en ga uit in Mijn wijngaard". Die opdracht kan er ook zijn. We gaan zo uit van het vanzelfsprekende. Maar laten we ook eens uitgaan van het feit dat God een

veel hogere en nog veel grotere bedoeling heeft met ons leven. Is een huwelijk dan geen hoge bedoeling? Jawel, dat is het absoluut. Maar God kan ook in andere opzichten grote bedoelingen hebben. En ik hoop dat u met dit eenvoudige woord, waarvan ik zeg dat het absoluut niet compleet is, gaat werken, dat u er iets mee gaat doen. Dat het gaat werken in uw en mijn leven.

God zegene u daarbij!

W . Knecht.